



Illern 3 m.fl., Harabergsgatan 36A m.fl.

På Harabergsgatan finns långor med fyra radhus i varje rad. Dessa har två våningar och är uppförda på 60-talet. Fasaden täcks av slamat tegel på bottenvåningen och svart liggande panel på ovanvåningen. Taket är platt och belagt med papp. Fönstren är i varierande storlekar och på högersidan om entrén finns carport. Arkitekter för radhusen var Gösta Fredblad och Hugo Höstrup.



Drako 2, Agårdsvägen 22

Stor tvåplansvilla med källare på Agårdsvägen som byggdes på 20-talet. Villans fasad täcks av liggande träpanel i ljusblå kulör med vita snickerier. Mansardtaket är belagt med röda tegelpannor och fönstren är symmetriskt placerade på fasaden. De har en luft och de flesta av dem är spröjsade.



Älgen 16, Älgstigen 3

Stor bostadsbyggnad med två våningar och källare som uppfördes omkring 1910 och flyttades till Älgstigen på 70-talet. Byggnaden är påkostad med bland annat torn och burspråk. Fasaden täcks av stäende och liggande träpanel och taket av grönfärgad falsad plåt. Fönstren är spröjsade och i olika storlekar, centralt på fasaden mot gata finns ett stort lunettfönster placerat.



Drako 7, Norra Järnvägsgratan 13

Tvåplansvilla på Norra Järnvägsgratan som uppfördes på 20-talet. Fasadmaterialet är röd liggande träpanel med vita snickerier. Mansardtaket är belagt med rött tegel och fönstren är stora, spröjsade och symmetriskt placerade på fasaden.



Kvadraten 10, Södra Järnvägsgratan 3

Bostadsbyggnad i två plan på Södra Järnvägsgratan som byggdes på 1910-talet. Husets fasad täcks av gul liggande träpanel med vita snickerier. De flesta av fönstren har korsad mittpost och taket är belagt med grönfärgad falsad plåt. Huset är påkostat med torn och över entrén finns balkong. I tomtrånsen finns en grind med liknande utformning som balkongräckena.



Schylla 24, Borggatan 4

Liten en- och en halvplansvilla på Borggatan, vilken uppfördes på 1910-talet. Fasaden täcks av liggande panel i grå kulör, med vita snickerier kring fönster. Taktypen är mansardtak och är belagt med rödfärgad falsad plåt. Fönstren är spröjsade och i varierande storlekar. Fastigheten är omnämnd i Kulturmiljöprogrammet från 2002.



Schylla 23, Borggatan 2

Flerfamiljshus med två och ett halvt plan på Borggatan, som byggdes på 30-talet. Fasaden är beklädd med gula cementbaserade skivor med gröna detaljer kring fönster och balkonger. Fönstren är spröjsade och placerade på ett jämt avstånd ifrån varandra. Taktypen är sadeltak och det täcks av tegelpannor. Entréet bärs upp av pilastrar och gårdsbyggnaden har liknande utformning som huvudbyggnaden. Fastigheten är omnämnd i Kulturmiljöprogrammet från 2002.



Agårdsvägen 23, Mården 10

Stor och välbevarad tvåplansvilla med källare utmed Agårdsvägen som uppfördes på 30-talet. Villans fasadmateriale är stäende gul träpanel med vita snickerier. Fönstren är stora, spröjsade och placerade på ett jämt avstånd ifrån varandra. Mansardtaket är belagt med rött tegel. Mot gatan finns en takkupa och på gavlarna lunettfönster.



Råböcken 4, 5 m.fl., Råböckstigen 2, 4 m.fl.

På Råböckstigen finns kedjehus som har liknande karaktär i ordnade former mot gata. De har två plan och är byggda på 50-talet. Fasadmaterialet är tegel, vilket är vitmålat på fasaden mot gata. Sadeltaket täcks av röda tegelpannor och garaget har liknande utformning som huvudbyggnaden. Ritningarna till kedjehusen är utförda av Lennart Nelsson.



Solon 6, Parkgatan 13

Tvåvåningsvilla på Parkgatan som byggdes i början av 1900-talet. Den har spetsiga sadeltak som är belagda med rött tegel och villan har även ett torn. Fasadmaterialet är puts och fönstren har korsformade mittposter. På mittersta takkupan finns ett runt fönster, s.k. oxöga. I tomtrånsen är ett staket i smidesjärn placerat.



### Hjortsberg bostadsområde

## HJORTSBERGS BOSTADSOMRÅDE

#### Byggnader per byggår.

- Innan 1900.
- 1900-1910
- 1910
- 1920
- 1930
- 1940
- 1950
- 1960
- 1970
- 1980
- 1990
- 2000
- Värdefulla byggnader
- Värdefulla miljöer
- Brosymboler
- Motionsspår
- Banvallsleden
- Gångstig
- Gång- och cykelväg
- Motorfrikled
- Genomfartsvägar
- Lokalgator

0 50 100 200 M

### Hjortsberg

Bebyggelsen i området Hjortsberg har tillkommit under en lång tidsperiod. De äldsta byggnaderna uppfördes i början av 1900-talet och de nyaste på 2010-talet. Majoriteten av villabebyggelsen består av egnahemsvillor byggda på 40-talet samt nyfunkisvillor som uppförts på 2000-talet. Inom området finns det flera olika grupper av flerfamiljshus där de flesta av dem är byggda på 50-, 60- och 70-talet.

I västra delen av Hjortsberg, bl.a. utmed Strömgatan och Parkgatan ligger flera hus från 1900-talets början och ett flertal av dem är välbevarade. De enskilda byggnaderna utgör en stor del av helheten och villorna uppfördes av den dåvarande överklassen i samhället.

Bebyggelsen i området har vuxit fram från de sydvästra mest centrala delarna, mer och mer öster och norrut. Det finns stora relativt orörda kvarter där små förändringar kan påverka helheten.



Herkules 4, Strömgatan 15



Herkules 5, Strömgatan 17



Herkules 15, Strömgatan 19



Herkules 1, Strömgatan 11



Herkules 3, Strömgatan 13

Utmed Strömgatan ligger flera stora villor från tidigt 1900-tal. Flera av dem är påkostade och välbevarade. När de uppfördes tillhörde de högreståndsbegyggelsen i staden. Byggnaderna är omnämnda i Kulturmiljöprogrammet för centrum.



Schylla 8, Strömgatan 29

Tvåplansvilla med källare på Strömgatan som 1999 flyttades från Aspebacken 25 till nuvarande plats. Den uppfördes på 30-talet och byggdes om efter den flyttats. Villans fasadmateriale är liggande träpanel i ljusgrön kulör. Mansardtaket täcks av röda tegelpannor och fönstren är spröjsade samt i varierande storlekar. Huset består av två förskjutna byggnadskroppar och på fasaden finns även takkupa och burspråk.



Ugglan 16, Egnahemsvägen 29

Enplansvilla på Egnahemsvägen som byggdes i slutet av 60-talet. Huvudbyggnadens fasad täcks av tegel och garaget fasad av träpanel. Det platta taket är belagt med papp. Fönstren har en luft och bredvid entrédörren finns ett färgat sidoljus. Villan har ritats och byggts av f.d. byggnadsinspektören Manfred Övringe.

